

**EEN UITTREKSEL UIT “DE AVONTUREN VAN BOLLIE BLIKSEM” deel 1**  
**BOLLIE GAAT KAMPEREN**



“Wij gaan lekker lopen en wij zijn al weer op pad!” zingen Bollie en zijn vrienden. Ze zijn op weg naar hun kampeerplek. Elk jaar zetten ze daar hun tentje op en gaan picknicken, zwemmen en veel plezier maken.

Na 2 uur lopen stoppen ze even om te rusten. Ze eten en drinken iets voordat ze verder gaan. Goed uitgerust en met de buiken gevuld, staat iedereen weer op en gaan ze verder.

Ze zijn op een lange, rechte landweg aangekomen als het plotseling begint te onweren! Ze zijn alleen op de weg. De koeien staan bij de bomen in de wei en in de verte zien ze nog een boerderij staan.



“Laten we naar die boerderij rennen”, zeggen ze tegen elkaar. “Nee,” zegt Bollie, “dat is veel te gevaarlijk. De kans is groot dat de bliksem ons raakt en dat moet niet gebeuren.” De bliksem wordt erger en de jongens moeten nu echt een veilige plek zoeken zo in het open land.

“Jongens,” zegt Bollie, “wat wij moeten doen is uit elkaar in de greppel naast de weg gaan zitten. Op onze hurken en ons zo klein mogelijk maken. Zo hebben we de minste kans om door de bliksem geraakt te worden. Het hek om het weiland is hoger dan wij en zal eerder geraakt kunnen worden.”



Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen zit ver genoeg van elkaar af in de greppel. Nu wachten ze met de regenjassen over zich heen tot de hevige bui overtrekt.

Meer lezen?

Bestel DE AVONTUREN VAN BOLLIE BLIKSEM deel 1

Bij [info@bolliebliksem.nl](mailto:info@bolliebliksem.nl)

€ 14,95 incl. btw excl. € 2,35 verzendkosten

Of maak € 17,30 over op rekening

15.00.62.060

t.n.v. Norris Landing BV

Almere

Onder vermelding van uw naam en adres